

Leven na bedrijfsoverdracht. Hoe geef ik mijn leven een nieuwe inhoud?

Het merendeel van de boeren in Aalten is ouder dan 50 jaar. Dit betekent dat zij de komende jaren gaan nadenken over bedrijfsoverdracht of stoppen met het bedrijf. Voor veel boeren blijkt het een hele opgave te zijn om na te denken over een leven na een bedrijfsoverdracht of na stoppen.

Boer-zijn is een manier van leven, het is je identiteit. Wat ga je doen als je het bedrijf niet meer hebt? Hoe vul je je dagen? Als je het bedrijf overdraagt, hoe ga je dan om met de opvolgers? Ga je het bedrijf loslaten? Blijf je je opvolger voor de voeten lopen? Als je gaat stoppen, hoe neem je dan afscheid van het bedrijf?

Deze training biedt je de mogelijkheid om hier eens over na te denken. Je praat met anderen die in dezelfde situatie zitten.

We gaan in deze training eerst terugblikken op je bedrijf. Daarna verkennen we de mogelijkheden die er zijn om je toekomst vorm te geven. Wat vind je interessant? Wat had je altijd al graag willen doen? Waar loop je warm voor?

Het resultaat van de training is:

- je denkt bewust na over een leven na bedrijfsoverdracht of stoppen
- je hebt ideeën ontwikkeld voor een leven na bedrijfsoverdracht of stoppen
- je wisselt ervaringen en kennis uit met andere boeren die nadenken over een bedrijfsoverdracht
- je hebt minder spanning over een bedrijfsoverdracht

De training bestaat uit 4 dagdelen en een terugkomdagdeel.

Kosten:

€ 100,00 voor 1 persoon. Als van hetzelfde bedrijf meer mensen een training volgen (dezelfde of een andere) is het tarief € 50,- per extra deelnemer.

Locatie:

De training vindt plaats in een locatie in Aalten. Dit hoor je na inschrijving.

Trainer:

Lizanne Roeleven.

Data:

donderdag 4 april, 18 april, 16 mei, maandag 27 mei en een terugkomdatum in overleg.